

75 jaar Vrijheid

“..We weten van blijdschap niet wat we moeten doen. Het is niet te geloven. We kunnen ons de wereld niet meer indenken dat alles rustig zal zijn. Dat je rustig kunt gaan slapen. Dat je niet bang hoeft te zijn dat ze je man of jezelf ophalen...”

75 jaar geleden schreef Geertje Kemkers uit Roden dit in haar dagboek. Het was een verwarrende tijd. Er werden mensen opgepakt, kaalgeschoren en gevangen gezet achter de melkfabriek. Er kwamen mensen terug uit de kampen, gebroken en kapot. Het was een tijd van wachten, van deuren die 's avonds open bleven omdat er altijd nog hoop was dat geliefden terug zouden komen. De oorlog was voorbij, iedereen wilde de ellende achter zich laten, maar de littekens bleven. Over de pijn daarvan werd gezwegen. Vaak een leven lang. Roden was een verscheurd dorp dat op 5 mei 1945 de weg insloeg van Bevrijding naar Vrijheid.

In onze “Corona”tijd ervaren wij ook wat onveiligheid en onzekerheid betekent. “Als alles weer normaal is” is een visioen waar we hoop uit putten. We vertellen elkaar verhalen om de moed erin te houden. We doen het samen, is de dagelijkse boodschap. In dat samen is ieder mens van waarde. Dat is de essentie van onze samenleving, van onze democratie.

75 jaar geleden was het Huis van de Vrijheid een bouwval. In al die jaren daarna is er aan gewerkt. Soms leek het af, dan weer waren er mankementen. We hadden ruzie over hoe het huis er uit moet zien. We mogen daar ook verschillend over denken. Steeds weer moeten we opnieuw beginnen omdat de wereld steeds verandert. Daarom is vrijheid kwetsbaar.

Geertje Kemkers wist dat misschien 75 jaar geleden al toen ze schreef:

“..Mijn man denkt dat dit de laatste oorlog zal zijn, maar ik kan dat niet geloven..”

Vandaag vieren we de vrijheid. Laten we blijven werken aan de vrijheid zonder moedeloos te worden.

We zijn dat verplicht aan al die mensen van wie wij de namen noemen elk jaar op 4 mei. Ook dit jaar hebben we dat gedaan. En we hebben ook bloemen gelegd bij hun namen op het monument.

Elly van Pagée
Stichting Herdenken Noordenveld.